

Minna's bokswedstrijd

– ‘Hè ma, zeur nou niet zo.
Het komt allemaal best goed.’
– ‘Ja maar...’
– ‘Niks ja maar, heb maar vertrouwen.
Geloof me nou maar,
het zal allemaal best meevallen.’
Minna Wilson zucht.
Ze heeft er een hard hoofd in.
Tony, haar zoon is bokser.
Morgenavond is er een belangrijke wedstrijd.
Hij moet tegen Steve McCarthy boksen.
In het halfzwaargewicht.
Ze gaat mee naar alle wedstrijden.
Gelukkig wint hij vaak.
Eigenlijk kan ze het niet goed aanzien.
Iedere klap voelt ze zelf.
Ze gaat altijd helemaal in de wedstrijd op.
's Avonds heeft ze vaak pijn in haar keel.
Zo hard heeft ze hem dan toegeschreeuwd.

Maar de wedstrijd van morgenavond?
Nee, daar heeft ze een bang voorgevoel voor.
Die Steve is goed, erg goed.

Ze heeft Steve laatst zien boksen.
Dat was niet mis.
Daar kan haar Tony niet tegenop.
Minna kijkt naar haar zoon.
Een kleine stevige man.
Breed in de schouders,
kort, borstelig blond haar.
Zijn neus staat een beetje scheef.
Die is ooit gebroken.
– ‘Zeg die wedstrijd toch af,’
probeert ze nog eens.
‘Heus jongen, geloof me,
deze keer gaat het niet goed.’
Zijn blauwe ogen kijken haar boos aan.
– ‘Nou moet je ophouden, ma.
Ik ga morgen en daarmee uit.
Ga dan niet mee.’
Met een klap trekt hij de deur dicht.

Harde klappen

Maar daar wil Minna niet van horen.
De volgende avond is ze gewoon van de partij.
In de kledkamer zit ze op een bank.

Minna draagt haar lange jas en haar hoge hakken.
Ze ziet eruit als een dame.
Tony is al omgekleed.
Hij draagt een glimmende blauwe broek.
Een witte streep aan de zijkant.
Zijn bovenlijf is bloot.
Minna kijkt trots naar zijn gespierde lichaam.

Tony springt op en neer.
Hij maakt boksbewegingen in de lucht.
Zijn trainer geeft hem nog aanwijzingen.
Dan gaat de gong.
De wedstrijd gaat beginnen.

Minna haast zich naar haar plaats.
Ze ziet Steve in de ene hoek.
Steve is een grote, forse zwarte man.
Zijn naakte lichaam glimt van het vet.
De andere hoek, schuin tegenover is voor Tony.
De scheidsrechter praat nog met iemand.
Even later staat hij in het midden van de ring.
De bokkers ieder aan een kant van hem.
Ze geven elkaar een hand.
Dan gaan ze weer naar hun eigen hoek.
De bel voor de eerste ronde gaat.

De mannen dansen om elkaar heen.
Ze proberen een doorgang te vinden,
een kwetsbare plek.
Baff, daar krijgt Tony een flinke klap.
En nog één en nog één.
Minna krimpt in elkaar.
Het lijkt of ze iedere klap voelt.
Tony klemt zijn armen om Steve.
Daar komt de scheidsrechter.
Hij haalt de mannen uit elkaar.
Daar gaan ze weer.
Tony krijgt nog een paar klappen.
Dan klinkt de bel.
De eerste ronde is voorbij.
In de hoek wordt Tony weer wat opgeknapt.
Zijn ene oog is gezwollen.
Er zit bloed bij zijn mond.

De bel voor de tweede ronde gaat.
Tony krijgt het weer flink te verduren.
Steve laat hem alle hoeken van het veld zien.
Tony krijgt geen kans iets terug te doen.
Steve vecht hard en fel.
De scheidsrechter fluit hem regelmatig af.

– ‘Toe nou, Tony,’ gilt Minna.
‘Doe er iets aan.
Sla die rotzak op zijn bek.
Sla terug.
Doe wat, doe dan iets.’
Maar Tony kan zich nauwelijks verweren.
Klap op klap moet hij incasseren.
Gelukkig, de bel voor het eind van de ronde.
Minna zakt terug op haar stoel.
Even adempauze.

Daar gaat de bel voor de derde ronde.
Tony is nog nauwelijks hersteld.
Steve gaat er weer hard tegenaan.
Twee keer heeft de scheidsrechter hem weer
gewaarschuwd.
Minna voelt zich boos worden.
Die Steve vecht niet eerlijk.
Daar krijgt Tony weer een klap.
Hij tolt in de rondte.
Nog even en hij gaat knock-out.

Minna grijpt in

Minna kan zich niet meer beheersen.
Ze springt overeind.
Niemand ziet wat er precies gebeurt.
Ineens staat Minna in de ring.

Minna heeft haar schoen in de hand.
Ze grijpt Steve bij zijn arm.
Met haar schoen timmert ze Steve op zijn hoofd.
Steve kan haar klappen bijna niet ontwijken.
Met zijn handen beschermt hij zijn hoofd.
Minna raakt hem overal waar ze kan.
Ze is door het dolle heen.
De scheidsrechter probeert haar weg te trekken.
Hij kan ook een klap krijgen.
Tony hangt versuft in een hoek.
Zijn ene oog zit dicht.
Zijn andere oog kijkt verdwaasd naar wat er gebeurt.
Er komen meer mensen in de ring.
Met zijn vieren pakken ze Minna.
Ze slaat als een wilde in het rond.
Eindelijk kunnen ze haar van Steve wegtrekken.
Met bebloed hoofd verlaat hij de ring.

Langzaam komt Minna tot bedaren.
Wat heeft ze gedaan?
Ze kijkt naar Tony.
Die hangt nog steeds verdwaasd in de touwen.



Minna kijkt zoekend rond.
Waar is Steve?
Wat heeft ze met hem gedaan?
Steve staat in een groepje mannen.
Ze praten druk tegen hem.
Ze wijzen naar de ring en trekken aan zijn arm.
Maar Steve schudt nee.
Steve wijst naar haar en naar zijn hoofd.
De mannen praten en praten, maar het helpt niet.
Steve komt niet terug.
Hij gaat naar de kleedkamer.

De scheidrechters overleggen met elkaar.
Eén van hen gaat naar het midden van de ring.
– ‘Dames en heren,’ roept hij.
Steve McCarthy weigert verder te vechten.
Daarom dames en heren is Tony Wilson de winnaar!
Het publiek begint te fluiten.
– ‘Boehhh, boehhh.’
Ze zijn het er niet mee eens.
Dat is duidelijk.

De politie neemt Minna mee.
Tony zit in de kleedkamer.
Langzaam komt hij weer wat bij.

Journalisten verdringen zich rond hem.
– ‘Ik weet het niet,’ zegt hij.
‘Ineens stond mijn moeder in de ring.’
Ze mepte als een razende in het rond.
En nu heb ik gewonnen.’
Twee journalisten kijken elkaar aan.
– ‘Hoe bedoel je: “ik heb gewonnen?”
Je moeder heeft gewonnen.’
Tony kijkt beteuterd.
Ja, eigenlijk hebben ze gelijk.
Zijn moeder heeft gewonnen en niet hij.
Wat een afgang!



Dit bericht stond in de krant:

Moeder slaat bokser neer

Van onze sportredactie

LONDEN — De beroepsbokser Tony Wilson heeft in Southampton in een gevecht in het halfzwaargewicht Steve McCarthy verslagen. Met behulp van zijn moeder Minna. De dame zag haar zoon drie ronden lang lijden, betrad vervolgens de ring en sloeg met de hak van haar schoen diens tegenstander tegen de vlakte.

Met bloedend hoofd verliet McCarthy de ring. Hij weigerde, ondanks diverse oproepen van officials, het gevecht

te hervatten. Tot woede van het publiek riep de arbiter daarna Wilson tot winnaar uit.

Wilson, die op weg naar de kleedkamer klappen kreeg van kwade toeschouwers, zei confuus te zijn. "Ik kan me nauwelijks nog herinneren wat er is gebeurd. Ineens stond mijn moeder in de ring te meppen, daarna brak er een complete chaos uit."

Moeder Minna werd overigens later door de politie in de boeien geslagen.